

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη.... είναι το ατελιέ του Αλέξη Ακριθάκη...
(5 Εθελοντές, 31 αναγνώστες)



Την Τετάρτη 24 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού μετατρέπεται σε ατελιέ του ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη. Τα παιδιά ζωγραφίζουν βαλίτσες με το δικό τους τρόπο και γράφουν μικρά ποιήματα εμπνευσμένα από τους τίτλους των

έργων του.



Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη.... είναι ένας διάδρομος απογείωσης...
(3 Εθελοντές, 15 αναγνώστες)

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού τα παιδιά μαζί με τους εθελοντές έφτιαξαν τον δικό τους χώρο απογείωσης, όπου απογειώνουν τις δικές



τους σαίτες, χαρταετούς, αερόστατα και πυραύλους.



**Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη.... Είναι ένα μουσείο προσωπικοτήτων...
(4 Εθελοντές, 23 αναγνώστες)**



Την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού τα παιδιά με τη βοήθεια των εθελοντών και με οδηγό τις βιογραφίες διάσημων προσώπων της ιστορίας φτιάχνουν μια έκθεση με φωτογραφίες και αφηγήσεις για τα παιδικά χρόνια αυτών των προσώπων. Η έκθεση συμπληρώθηκε από τις αφηγήσεις των παιδιών που μπορεί κάποτε να μείνουν στην ιστορία.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη.... είναι μια γέφυρα...

(3 Εθελοντές, 27 αναγνώστες)



Την Πέμπτη 25 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού αποτέλεσε τη γέφυρα για τη συνένωση διαφορετικών κόσμων. Τα παιδιά με τη βοήθεια των εθελοντών μέσα από παιχνίδια προσπάθησαν να γεφυρώσουν τη λογοτεχνία με τα μαθηματικά, τη τέχνη με τις φυσικές επιστήμες, τη μαγειρική με τα παραμύθια.



Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη.... είναι μια μηχανή του χρόνου – Η εποχή του βωβού κινηματογράφου.

(5 Εθελοντές, 23 αναγνώστες)



Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού μετατρέπεται σε μια μηχανή του χρόνου, όπου μας μεταφέρει στην εποχή του βωβού κινηματογράφου. Τα παιδιά με

τη καθοδήγηση των εθελοντών έφτιαξαν κολάζ, χωρίστηκαν σε ομάδες, έγραψαν σενάρια, γύρισαν ταινία και προσθέτοντας όπου χρειαζόταν λόγια και μουσική και τη παρουσίασαν μέσα στη βιβλιοθήκη.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη... είναι μια μηχανή του χρόνου – Η προϊστορία..

(3 Εθελοντές, 15 αναγνώστες)

Την Τρίτη 30 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού μετατρέπεται σε μια μηχανή του χρόνου, όπου μας οδηγεί στις σπηλιές των προϊστορικών ανθρώπων. Τα παιδιά με τη βοήθεια των εθελοντών ζωγράφισαν τους τοίχους της σπηλιάς, άναψαν φωτιά, είπαν ιστορίες και βρήκαν να κυνηγήσουν ένα μαμούθ.



Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη... είναι μια μηχανή του χρόνου – Οι πειρατές...

(4 Εθελοντές, 22 αναγνώστες)



Την Τετάρτη 1 Ιουλίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού μετατρέπεται σε μια μηχανή του χρόνου και μας μεταφέρει πάνω σε ένα πειρατικό καράβι στην εποχή των πειρατών. Τα παιδιά με τη βοήθεια των εθελοντών πέρασαν μια μέρα αρμενίζοντας στις θάλασσες και μαθαίνοντας τα μυστικά των πειρατών. Επίσης φτιάχνουν τις μάσκες και τον εξοπλισμό των πειρατών.



**Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη.... Είναι μια κουφάλα δέντρου...
(7 Εθελοντές, 31 αναγνώστες)**



Την Πέμπτη 2 Ιουλίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού μετατρέπεται σε μια κουφάλα δέντρου του παραμυθιού. Τα παιδιά με τη βοήθεια των εθελοντών φαντάζονται μέσα στη κουφάλα να ζουν μικρά και μεγάλα ζώα, και να βρίσκουν καταφύγιο κατατρεγμένοι ήρωες παραμυθιών.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη.... Είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων....

(7 Εθελοντές, 31 αναγνώστες)



Την Πέμπτη 2 Ιουλίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού οργανώνει ένα πάρτι στον κόσμο της Αλικης, στην χώρα των θαυμάτων. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους εκλεκτούς καλεσμένους, τον Κάπελα, τον Άσπρο Λαγό και τα τραπουλόχαρτα. Απολαμβάνουν παγωμένο τσάι και κεκάκια και παίζουν παιχνίδια εμπνευσμένα από τις περιγραφές και τους ήρωες του βιβλίου. Φτιάχνουν γλυκά και κεράσματα και το πάρτι αρχίζει.



Επίσης γίνεται ανάγνωση διαφόρων παραμυθιών: Το σπίτι του Γουίνι – ο – Πουφ, ο κύριος ασβός υποδέχεται στο σπίτι του τα ποντικάκια, ο Αλατάκης και ο Ξυδάκης σε περιπέτειες στο δάσος, όταν ένα λαγουδάκι αποφασίζει να αλλάξει σπίτι, η Πίπη Φακιδομούτη προσκαλεί τους φίλους



της για τσάι, η ιστορία ένας τυχερού στρατιώτη, μια κυνηγημένη πριγκίπι

σσα βρίσκει καταφύγιο στο δάσος σε μια κουφάλα δέντρου.

